

## Vraag het aan Morya



### Vraag het licht

“Er is een grote zorg over jouw leven. Het is niet toevallig dat je mensen ontmoet, het is niet toevallig dat je bepaalde ideeën in je hoofd haalt, ze hebben een betekenis. Maar een betekenis die niet altijd de juiste is en daarom moet je proberen jezelf te corrigeren daar waar je voelt dat je verkeerd bezig bent. Dit is een weg van zuivering, van uitzuivering.

Als je dat voor jezelf niet kan, vraag dan het licht.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”  
(uit hoofdstuk 4: ‘De mensheid is een geheel’) © Mayil.com

Datum: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Online advies nr. 104

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:



---

---